

Zo goed wonen in Sente dat niemand er weg wil: “Niet het mooiste, wel het gezelligste dorp”



■ Fré Vanderwiele (links), Claudine Derez en Carl Demets willen nooit meer weg uit Sente. (FOTO: EVA)

KUURNE / KORTRIJK / LENDELEDE / HEULE -

In Sente is het zo goed wonen dat niemand er nog weg wil. In het dorp op de grens van drie gemeenten valt er met maar liefst zestien verenigingen altijd wel wat te beleven. Maar de Sentenaren zijn vooral één hechte groep. “Hier heb je nog veel steun aan elkaar.”

Als er ooit sprake zou zijn om Sente op te slorpen en dus te laten verdwijnen, dan is het revolutie

CLAUDINE DEREZ

Een grensgeval, dat is Sente. De 1.700 inwoners wonen officieel in de Zuid-West-Vlaamse gemeenten Heule, Kuurne of Lendeledede. Maar vraag aan een inwoner waar hij of zij woont en dan is het antwoord unaniem: Sente. “En ja dan moeten we bijna altijd uitleggen waar Sente ligt.”

“We zijn niet het mooiste dorp, maar wel het warmste, gezelligste en plezantste”, zegt Claudine Derez (64). “Je moet niet naar Sente komen voor de schoonheid, maar wel voor de schoonheid van de mensen. We zijn een heel hechte groep, één grote familie.”

Einde van de wereld



■ Nora Vanneste en Miet Vanhaesebrouck delen hun liefde voor Sente. “Hier heb je nog veel steun aan elkaar.” (FOTO: EVA)

Nora Vanneste (85) is afkomstig van Kuurne, maar woont al bijna vijftig jaar in Sente. “Toen we hier kwamen wonen, verklaarden de mensen ons zot. Ze vonden Sente het einde van de wereld en minderwaardig”, zegt Nora, die lid was van veel verenigingen en nog steeds graag een handje toesteeekt. “Sente is qua uitzicht veel veranderd, maar van ingesteldheid totaal niet. Hier heb je nog veel steun aan elkaar.” *(lees verder onder de foto)*

Dat het in Sente goed leven is, daar zijn alle inwoners het over eens. Ze hebben alles wat ze moeten hebben. Sinds negen jaar ook een broodjeszaak, gerund door Sentenaar Miet Vanhaesebrouck. “Ik ben heel blij dat ik in mijn eigen Sente gestart ben met een zaak. Mijn personeel is ook van Sente en dat vond ik belangrijk. Ik wil dat mijn zaak een familiaal karakter heeft, net zoals Sente.”

Groot verenigingsleven

De grote sterkte van Sente is de eigen school en een verenigingsleven dat zo groot is dat er een overkoepelend platform is opgericht. “In Sente hebben we maar liefst zestien verenigingen”, zegt Carl Demets (60), voorzitter van de culturele werkgroep. “Er is dus altijd wel iets te doen, we zijn een volk dat heel graag feest.”

Wie in Sente woont, wil er nooit meer weg. “We kunnen het gewoon nergens anders beter hebben”, zegt Fré Vanderwiele (61).

Koppigheid

En zo denkt ook de jeugd erover. “Verhuizen? Van mijn leven niet. Sente dat is het schoon leven”, zegt Sander Foulon, groepsleider van Chiro. “We gaan graag uit in Kortrijk of Gent, maar

in Sente zijn we thuis”, zeggen Chiroleiders Sven Warlop, Lenneart Gevaert, Luigi Kesteloot en Ben van Bastelaere.



■ Chiroleiders Sven Warlop, Lenneart Gevaert, Luigi Kesteloot en Ben van Bastelaere zijn duidelijk: “We gaan graag uit in Kortrijk of Gent, maar in Sente zijn we thuis.” (FOTO: EVA)

Het had een feestjaar moeten worden voor de Sentenaren. Hun parochie bestaat dit jaar precies 150 jaar en dat gingen ze op een grootste manier vieren, maar door het coronavirus is alles met een jaar uitgesteld. De geschiedenis van Sente is zo bijzonder dat de inwoners er samen niet alleen een boek over schreven, maar ook een film maakten.

Smeken

“Het verhaal van Sente is dan ook echt speciaal en dat mag nooit vergeten worden”, zeggen Claudine, Carl en Fré. “Het is dankzij de koppigheid van de Sentenaren dat deze parochie bestaat. Ze hebben in het verleden serieus moeten strijden om onafhankelijk te zijn en om hier een kerk te krijgen. En dat is eigenlijk lang zo gebleven. Omdat we op het grondgebied liggen van drie gemeenten, is het vaak smeken geweest om iets te krijgen. Zo hebben we heel lang moeten aandringen voor ons buurthuis 't Senter. Gelukkig is dat al een tijd niet meer zo. Nu zorgen de gemeenten samen wel goed voor ons. Als er ooit sprake zou zijn om Sente op te sloppen en dus te laten verdwijnen, dan is het revolutie, zeker weten”, besluit Claudine.

www.nieuwsblad.be/tag/tis-ier-goe-leven

Vandaag om 06:00doorEvelien Vantomme

